

Reisverslag

Bourgondisch Brabant

Bij 'De Lummel' in Langenboom



Sept. 2024

Vrijdag 30-8

Vandaag reisden Hennie, Geert-Jan, Jan, Francien en Annie vanuit Friesland naar Brabant. Ze reisden met Antsje en Ronja. Yvonne en Jan-Willem reisden direct vanuit Zuid-Holland. Iedereen had last van file dus iedereen kwam ook later aan dan gepland. Maar de stemming in de bus vanuit Friesland van heel goed, en ook Jan-Willem en Yvonne kwamen goedgemutst aan op locatie.

Eerst hadden we wat gedronken en hebben we onze kamer ingericht. Toen was het alweer etenstijd. Gelukkig hoefden we niet te koken. We hadden lekkere soep uit zak met broodjes en smeersels.



In de avond hebben we ons aan elkaar voorgesteld en zijn we rustig gekomen van de reis.

Zaterdag 31-8

Er was een festival in de buurt gaande, daardoor had helaas niet iedereen even goed geslapen. Na een lekker ontbijtje heeft iedereen even z'n eigen ding gedaan. Francien heeft met Yvonne een kwarktaart gebakken. Dat deden ze heel snel!



In de middag zijn we naar Grave gegaan. Daar hebben we ansichtkaartjes en postzegels gekocht en een Bossche bol en worstenbroodje gegeten op een terras.

Als avondeten hadden we pasta met tomatensaus en groente en salade. Dat was heel lekker.



Zondag 1-9

Vanochtend hebben we de kwarktaart gegeten die gisteren gemaakt was. Dat was even smullen! Het was die dag driedubbel smulpret want als lunch hadden we knakworstjes en 's avonds gingen we pannenkoeken eten bij Herberghe de Pannencoecke in Linden.



's Middags zijn we bij de kinderboerderij geweest. Daar hebben we geiten geaaid en wat andere dieren gezien. Op het einde konden we gelukkig nog lekker in de schaduw wat drinken. Dat was fijn, want het was een hele warme dag.



Maandag 2-9

Vandaag was weer een warme dag, vandaar dat we gelijk naar buiten zijn gegaan na het ontbijt. Lekker op het terras gezeten. Yvonne en Francien gingen boodschappen halen en Antsje ging de ansichtkaarten op de post doen, samen met Annie en Jan-Willem. Het was fijn op het terras. Er hebben zelfs nog een paar mensen rummikub gespeeld.



In de middag gingen we naar Uden. Daar hebben we souvenirs gekocht bij verschillende winkeltjes. Hennie en Geert-Jan hadden een sleutelhanger gekocht en Jan een paar mooie tijdschriften.

Aan het einde hebben we uiteraard nog een terrasje gepakt. Dat konden we goed gebruiken met dat warme weer.



Enmaal thuisgekomen klommen een paar mensen nog de speeltoestellen in. Dat leverde leuke plaatjes op.



Dinsdag 3-9

Vanochtend zijn we een beetje vroeger opgestaan, want we gingen naar de dierentuin! Dat was ZieZoo in Volkel. Hier hebben we allemaal zeldzame dieren gezien, zoals rodehonden, hyena's, miereneters vele andere dieren met ingewikkelde namen.



Tijdens de lunchpauze hebben we lekker meegezongen met een paar liedjes die we op de telefoon luisterden. Dat waren 'zak es lekker door' en 'Engelbewaarder'.



Toen we thuis waren hebben we rustig aan gedaan op het terras. Beetje gekletst met een ijsje erbij, boekje gelezen en memory gespeeld. En Annie ging zelfs nog op de schommel.



Woensdag 4-9

Vandaag stond een huifkartocht op het programma. We gingen er al om 10 uur heen en het weer was regenachtig. Gelukkig was de huifkar overdekt dus de regen was geen probleem. We hebben allemaal even naast de koetsier gezeten.



We vonden het allemaal heel leuk dat de koetsier heel veel te vertellen had. Zo vertelde hij over alles wat er groeide op de akkers en in de bossen en huisjes die langs de weg stonden. Bijvoorbeeld het TBC-huisje en het bakhuisje. De koetsier heeft de hele weg gepraat en we vonden het allemaal heel interessant!



Eenmaal thuisgekomen deden we het even rustig aan. Hennie heeft een puzzel gemaakt, Annie was bezig met haar diamond-vlinder, Jan-Willem maakte sudoku's, Geert-Jan had gekleurd en Francien had gepunnikt en getekend. En Jan zat in zijn tijdschriften te lezen.



Een paar mensen gingen in de middag nog even een drankje drinken bij de Blaauwe Bes. Dat is een boerderijtje in het dorp.

Het avondeten was in Wijchen. Bij Meneer Smit. Dat was een restaurant met hele aardige mensen en lekker eten. De keuze was groot: we hebben hamburgers, saté, schnitzel en vis gegeten.



Donderdag 5-9

Vandaag hebben we bootje gevaren op de Kraaijenberge plassen. Daar kwamen we om 12:00 aan en als lunch hadden we een leuke verrassing: Patat met een snack op de boot! We konden gelijk aanvallen 😊.



Iedereen mocht even achter het roer zitten met een echte kapiteinspet op, dat was leuk.



Daarna hebben we nog even een terrasje gepakt in het 'kleine café aan de haven'.

's Avonds hebben we met elkaar een paar herinneringen opgehaald aan de vakantie.

Vrijdag 6-9

Vanochtend zijn we extra vroeg opgestaan. Er moest ontbeten worden, broodjes gesmeerd en de laatste spullen moesten de koffer in.

Jan-Willem ging met de taxi naar huis en Yvonne reisde met haar eigen auto. Beide naar Zuid-Holland. De rest ging met de bus weer terug naar Friesland.

Lieve vakantiegangers, het was heel leuk om met jullie op vakantie te zijn geweest!

Hopelijk tot ziens en het allerbeste!

Of... zoals ze hier in Brabant zeggen:

Houdoe!



De vakantiegangers:



Annie



Jan



Geert-Jan



Jan-Willem



Francien



Hennie

De begeleiders:



